



SHANNON Thomas J. E.

Sergeant, Co E, 106th Infantry Regiment, 27th Division

DOW 1 september 1918

Plot B – Rij 03 – Graf 20

Army Serial Number 1207341



Thomas Shannon werd geboren op 7 september 1895. Zijn ouders (zie foto), Thomas Joseph Shannon en Mary Elizabeth Nugent, hadden zes kinderen: John, Julia, Thomas, Charles, Walter, en Joseph. De familie vestigde zich in



1900 in *96th Street* in Brooklyn. Tom groeide er op en vond werk vanaf 1909 in de advertentieafdeling van de *Brooklyn Standard Union*. Hij was er gekend voor zijn gedrevenheid om altijd zijn toegewezen taken te volbrengen. Een moeilijke karwei werd gewoonlijk aan hem toevertrouwd.

Op 20 april 1914 meldde hij zich bij het *23rd Infantry Regiment*, het lokale regiment van de *National Guard*, waarmee hij gedurende drie jaar actief zou zijn langs de Mexicaanse grens naar aanleiding van de onlusten met Pancho Villa. Op 23 juli 1916 werd hij korporaal en op 31 oktober 1916 sergeant. Tom werd op 1 september getroffen door een kogel in de maag. Hij leefde nog zes uur en doorstond hevige pijnen. Hij werd begraven in een veld nabij Kemmel, waar ook nog een aantal andere mannen van zijn divisie lagen. In 1919 werd hij herbegraven in het *Lyssenthoek Cemetery in Poperinge* in XXXII.D.15.

In eerste instantie verkoos Mary dat de stoffelijke resten van Thomas naar huis zouden gebracht worden maar zijn vader schreef uiteindelijk een brief waarin hij op deze beslissing terugkwam: "*remain where he is with his comrades*".

In 1930 kwam Mary naar het *Flanders Field Cemetery* met de *Gold Star Mothers' Pilgrimage*. Ze vertrok aan boord van de *SS Republic* op 13 mei en bezocht Toms graf op 29, 30 en 31 mei. Ze was toen 66 jaar.



Toen Thomas naar Europa vertrok had hij beloofd bij zijn terugkeer te trouwen met Helen McGrath. Helens verdriet was immens toen ze zijn dood vernam. Ze schreef het volgende prachtig gedicht voor Tom

*I prayed for a pal that was staunch and true,
And I found him Tom, when I found you.
As the years seemed to grasp me the more I knew
That I had a pal and a sweetheart in you.*

*Then war was declared one April Day
And took you, Tom dear, away.
The thought of parting I did loathe
But God knew what was best for both.*

*But oh, what a change I now do see
To know that you have gone from me
Not for a day, a month or a year,
But forever and ever Tom dear.*

*I will not live, I will exist,
And memories of the past I'll ne'er resist.
To live in hopes your face to see
Where we meet again in Eternity.*



Helen besliste korte tijd later om ook actief aan de oorlog deel te nemen en werd één van de eerste vrouwelijke militairen bij de Navy (*Yeoman 1st Class*). Op 24 november 1920 trouwde ze alsnog met Toms broer Charles. Haar leven lang droeg ze een ring, gemaakt van een uniformknoop van Tom. Nu draagt haar dochter Patricia Odermatt (inzet foto onder), nog steeds deze ring.



Mary aan boord van de SS Republic met andere *Gold Star Mothers*