



### **LEONARD William A.**

Corporal, Co I, 107th Infantry Regiment, 27th Division

KIA 14 juli 1918

Plot B – Rij 02 – Graf 14

Army Serial Number 1211449



William “Billy” Leonard was de zoon van John en Winifred Leonard uit Flushing, NY. Hij had drie broers (Arthur, James en Eugene) en vijf zusters ( Mary, Catherine, Winifred, Cecilia en Anita. William was “city editor” voor de *Flushing Daily Times*. Hij was een groot idealist en niemand was dan ook verwonderd dat hij zich kort na de oorlogsverklaring meldde bij het *7th Infantry Regiment New York National Guard*.

Hij werd daar lid van het bestuur van de “*Seventh Regiment Gazette*”. Zijn artikels werden door iedereen graag gelezen want ook bij ernstige zaken was een beetje humor niet ver weg. Hij kon schrijven over alles en nog wat: aardappelen- en keukencorvees, hoe hij hals over kop verliefd werd op de verpleegster die hem verzorgde tijdens een opgedane longontsteking, hoe men vier keer zijn maat kwam nemen voor een uniform en over de kinderen die hen toejuichten in Frankrijk. Hij was een zeer intelligent en vriendelijk man, een geniaal journalist en iedereen vond dat hij een onweerstaanbare charme had.

Op 14 juli meldde hij zich als vrijwilliger voor een gevaarlijke missie (“*just to see how they do it*”). Mogelijk was hij weer op zoek naar een goed verhaal. De missie had plaats op de Scherpenberg. Samen met enkele mannen van het *26th Bn. Royal Fusiliers* was zijn taak om in niemandsland prikkeldraad, die door artillerievuur beschadigd was geworden, te herstellen. Om één of andere reden brak er boven hun hoofden opeens een artilleriegevecht uit. De Britse sergeant beval de mannen naar de loopgraaf terug te keren. Zijn woorden waren nog niet koud of een granaat ontplofte in hun midden. Een Brits soldaat was op slag dood. Billy werd door splinters in de maag geraakt. Hij werd nog 100 meter verder in veiligheid gebracht door een Brits officier die het gezien had en uit de loopgraaf gesprongen was om hem te helpen. Bij zijn aankomst in de loopgraaf was hij echter al overleden. Hij werd ter plaatse begraven (rechts van de Scherpenberg) en kort nadien overgebracht naar een Britse begraafplaats in Loker. Op 5 juni 1919 werd hij opnieuw opgegraven en in het Amerikaanse plot op de *Lyssenthoek* begraafplaats te rusten gelegd. De *Flushing Daily Times* schreef over hem: “*He fell advancing to meet the foe*”.

William Leonard was de eerste soldaat van de divisie die in actie (KIA) sneuvelde.