



KEARNEY Thomas E.

1st Lieutenant, Signal Corps

KIA 14 augustus 1918

Plot A – Rij 01 – Graf 06



Thomas Emmett Kearney was de zoon van Thomas Kearney Sr. en Annastasia Dwyer die in Memphis, TN woonden. Hij werd op 1 juli 1895 in Paducah, KY geboren. Hij had nog twee andere broers (Joseph Hugh en Arthur Raymond) en twee zusters (Helen Mildred en Mary Katherine). Hij was een goed student en na een hogere opleiding genoten te hebben ging hij bij een bedrijf werken dat handelde in katoen.

In mei 1917 bood hij zich aan als vrijwilliger, maar werd om onbekende reden geweigerd. Hij was echter vast besloten om piloot te worden en trok daarvoor naar Canada om zich bij het Britse leger te melden. Hij werd er aanvaard en behaalde op 16 december zijn vliegbrevet. Op 13 januari 1918 meldde hij zich opnieuw bij de Amerikaanse luchtmacht en werd nu wel aangenomen. Onmiddellijk werd hij naar Europa gestuurd, bij het Britse *22nd Aero Squadron*, waar hij bleef tot 12 augustus, toen hij naar het *18th Squadron* verhuisde. Amper 2 dagen later werd hij neergehaald. Thomas en zijn "observer" Sergeant John Harvey Hammond (*Royal Air Force*) maakten op de avond van 14 augustus deel uit van een "bomb raid". Op de terugweg echter werd hun DH4 A7856 boven de vijandelijke linies geraakt door luchtafweergeschut. Het vliegtuig was oncontroleerbaar geworden en dook loodrecht naar beneden. Er was geen enkele hoop op overleven. Thomas werd begraven langs de weg van Estevelles naar



Meurchin in Pont à Vendin in het departement Pas de Calais, Frankrijk (regio La Bassée). Ook zijn "observer" sneuvelde: Sergeant John Harvey Hammond wordt herdacht op de *Arras Flying Services Memorial*



Thomas' moeder bezocht in 1930 zijn graf met de *Gold Star Mothers' Pilgrimage*. Juist 80 jaar later kreeg Thomas opnieuw bezoek. Zijn achterneef Michael Kearney kwam uit Dallas, TX om de plechtigheid naar aanleiding van Memorial Day bij te wonen.